

Mars



I Grankulla finns många fina, korta promenadstigar. Här Träskmossen vid Gallträsk. Mossen blev naturskyddsområde 1988 och är absolut värd ett besök.



Personligen älskar jag mossor och lavar. Här vår stenmur i Grankulla. Vi bestämde oss också för att inte strida mot naturen (mossan) i gräsmattan. Nuförtiden har vi i stället för gräsmatta, mossmatta och den är verkligen lättskött. Kräver ingen klippning och är städsegrön.



Ett närbeläget, fint fågeltorn finns i Bredvik. Lämna bilen på TUAS husets parkeringsplats i Otnäs och vandra till tornet längsmed denna stig som pryds med ungbjörkar. När vadarna kommer, myllrar det av fåglar vid tornet. Nu ser man främst tofsvipor där.



Tofsvipa vid Bredviks fågeltorn Maarin torni 9.3.2020.



Bakom vårt hus håller domherrarna till. Här herremannen som kom på besök 11.3 tillsammans med två damer.



13.3 såg vi de första blåsippana i skärgården.



13 -14.3 hörde vi kattugglehanen hoa nära vår holk i skärgården. För två år sedan hade de ungar i vår sjöfågelholk, men nu hoppas jag att de hittat "den rätta" holken.



Naturens eget konsverk. Ett svandun har fastnat i vassen. Fotat 13.3.2020 i skärgården.



14.3 fick vi se fyra mäktiga havsörnar sväva över ett kadaver i skogen tillsammans med kråkor och korpar.



Nu då alla restauranger och café'er är stängda, kan man ändå njuta en kaffetår i naturen, om man tar sin egen termos med. På fågelturer är kaffepausen en av höjdpunkterna, förutom alla spännande fåglar man ser.



Dålig kvalitet på bilden, men jag vill visa er en av stjärtmesarna vi stötte på 14.3.



Här ett litet bevis på att det är bra att tömma holkarna. Förutom att ungarna har större möjlighet att överleva, då man avlägsnar parasiterna som lever i bomaterialet, finns det också en risk att hackspettar eller mårdar kan nå ungarna, då bomaterialet når ända upp till hålet.



15.3 såg vi en flock på c. 40 starar, tillsammans med en massa grågäss, på en åker i Ingå.



19.3 kom den första näselfjärilen vinglande i vinden. De kan vara ganska slitna efter vintern, men en del som övervintrat kan flyga ända till midsommar. Då de parat sig och lagt sina ägg, dör de. Nu blir det att bygga fjärilsbarer, tidigare än någonsin. Granna glasburkar gillar de (tex. målade barnmatsburkar), men jag brukar använda gamla kokosnötsskal. Är man extra bekväm, skär man bara några skivor övermogen melon och sätter ut. På bilden kan ni se vad min fjärilsbrygd innehåller. Det är jäsningsprocessen som lockar dem till sig.



21.3 blev det vinter igen för några dagar. Sångsvanarna i vår vik kämpar på. Så länge havet inte fryser, går det ingen nöd på dem.



21.3 var det igen dags att använda något från naturen i vår matlagning. Röllekan har redan nya, gröna blad i varma sluttningar. Förrätten blev ägghalvor med räksallad och rölleka.



Emedan jag bongar däggdjur, så är nysnön alltid spännande att undersöka på morgonen. Tydligt bor det en liten gnagare i rishögen i vår strand. Här går hans motorväg. Fotat 22.3. Om du själv är intresserad av att räkna hur många däggdjur du ser under 2020, gå in på FB sidan Nisäkäsbongarit.



Om man hör ett mycket högt och vasst fågelljud i skogen, vet man att det är trädkryparen eller kungsfågeln. 22.3 var det trädkryparen som sökte mat under barken på tallen bakom vårt hus.



Mossor och lavar är något vi någon gång kan ägna oss åt då vi ses igen. Vi har c. 1500 arter av lavar i Finland. Här en vacker lav som hör till släktet Cladonia. Det finns c. 60 arter av tratt- och bägarlav.



Ensam i skogen trodde jag att jag var 25.3. Först kom en fjolårets älgkalv klivande - den var ju riktigt söt, men sedan kom älgmor klivande och då tyckte jag att det var så dags för mig att gå hem.



25.3 hörde jag årets första lärka, över dessa vackra fält.



25.3 på eftermiddagen såg vi 8 dovhjortar. Dovhjorten är ju inte ännu så vanlig i Finland, men i södra Finland finns det några hjordar.



Jag går in för att så ofta som möjligt äta något från naturen. I dag blev det gryta på vitsvanshjort med enbär. Jag hann gå igenom 10 enrisbuskar innan jag fann en med bär. Men enbär är inga bär! De är sammanvuxna kottar och växer endast på honbuskarna. Det tar två till tre år för en befruktad kotte att mogna och få sin blåaktiga färg.



26.3 såg vår rabarber ut så här. En varm vecka till och vi kan få en lækker, liten dessert.



Det har blåst mycket den här våren, men 27.3 klockan 7:45 på morgonen låg havet spegelblankt.



27.3 fick havstrutarna i vår vik, tidigt på morgonen, sällskap av de första storskarvarna. Vi kallar dem fulingarna.



På morgonen går jag ut och hämtar min egen hälsodryck, björksav, till morgonmålet. Den innehåller bla. kalcium, kalium, magnesium, mangan, proteiner, aminosyror och enzymer. Kom ihåg, den ingår inte i allemansrätten.



Ett bra gömställe för harpaltar och andra smådjur.



Återanvändning av vinlådor. I denna vår gamla vinlåda har flugsnappare flere år byggt sitt bo.



Storskrakeparet i vår vik 29.3.



Om ni har en balkong eller gård – drick eftermiddagskaffet ute i solen. Inga tunna, små bullskivor som ni ser! Må väl, snart kliver vi in i april månad.